



Khởi tàu Ngọc Hoàng  
 Táo trưởng Văn Lang  
 Vẫn như thông lệ  
 Về chầu dưới bệ  
 Trước mừng thượng đế  
 Trông đẹp trai ghê  
 Tiếng cười hề hề  
 Tiên nữ nghe mê  
 Sau xin phá lệ  
 Tha tội về trê  
 Lại còn kéo lê  
 Một bầy Táo bé  
 Chúng đòi cỡi kè  
 Cả chép theo thân  
 Về trước bệ rồng  
 Tự do phát biểu  
 Vì sợ thần thiếu  
 Báo cáo những điều  
 Chúng phải nghe theo  
 Thầy cô dưới thế

Giờ thần xin kể

Mọi chuyện xa gần  
 Của dân thần dân  
 Văn Lang Việt Ngự  
 Thần ghi đầy đủ  
 Trong Sổ đầu bài  
 Đợi bữa hôm nay  
 Tàu trình Ngọc Đế

Trước tiên xin kể  
 Viết bài số này  
 Do công các thầy  
 Các cô góp sức  
 Mỗi người một chút  
 Câu ngắn, câu dài  
 Bớt bản, phớt tai  
 Thành số Táo ... soạn

Nếu số chưa gọn  
 Nói ngược, nói xuôi  
 Hay thiếu đầu đuôi  
 Thần xin chịu tội  
 Trước lời thần tôi  
 Rập nói lời thôi  
 Văn chương bê bối  
 Sau vì thân vội  
 Kéo lơ chuyển đồ  
 Dem số thầy, trò  
 Về trình thánh thượng

Đầu tiên Hiệu Trưởng  
 Trần Đức Việt, thầy  
 Từ mấy năm nay  
 Độc quyền, cô vị  
 Lớp Sáu năm kỳ  
 Không cho ai thay  
 Học sinh lớp này  
 Thầy thương giữ lại  
 Con hay "bản cải"  
 Thầy Tôn Thất Duy  
 Giám học, bảo trì  
 Về trưa, đi sớm  
 Việc ngoài vừa chớm  
 Giao phó thầy Chinh  
 Soạn thảo chương trình  
 Hợp hành, đại diện

Hạ thần xin kiện  
 Lên tôi Ngọc Hoàng  
 Bất tội anh chàng  
 Tên Trần Đức Việt  
 Phải làm cho miết  
 Thêm mười nhiệm kỳ

Năm nay Thủ Quỹ  
 Cô Nguyễn Thanh Thủy  
 Từ già Văn Lang  
 Bỏ lại trường làng  
 Chuẩn bị sang ngang  
 Mặc thầy cô than  
 Khoan đi một tí  
 Văn Lang đại tỷ  
 [Tuổi nhỏ, thâm niên]  
 Xin hãy nãn thêm  
 Đến năm Mậu Tý!  
 [Hai nghìn không tám (2008)  
 Nhưng cô không ham]  
 Nhưng cô quyết chí  
 Dứt áo ra đi

Cô Lê Ngọc Mỹ  
 Thế chức Thủ Quỹ  
 Phụ giúp trung tâm  
 Hy vọng cô làm  
 Đến năm Bình Thân?  
 [Hai nghìn mười sáu (2016)  
 Rồi cũng đến mau]

Cô Lưu Thủy Vân  
 Cô Nguyễn Thủy Trang  
 Nữ lưu hai năng  
 Văn nghệ trường ban  
 Ca vũ các màn  
 Tự tay lo liệu  
 Trang phục nào thiếu  
 Lại tự cắt may  
 Công các cô này  
 Thần xin "đăng ký"  
 Trở lại cô Mỹ  
 Nhậm chức Thủ Quỹ  
 Hầu bao giữ kỳ

Mọi thứ đều ghi  
Chuyện dang dở chi  
Ai dè còn đi  
Nghe lời thầy Việt  
Phụ gian hàng Tết  
Lại nghe thầy Duy  
Tự "Dè dụ dỗ"  
Dè nghi hùn "dở"  
Mở thêm gian hàng  
Buồn không tính toán  
Bán chẳng lo toan  
Lời thì trường hướng  
Lô thì "bồi thường"

Đấy, trình thành thương  
Ngộ xuống mà thương  
Dò dò, uong uong  
Ban Điều Hành trường

Xin tâu Ngọc Hoàng  
Năm nay Văn Lang  
Có một cô nàng  
Tên Lưu Thủy Vân  
Làm việc cần mẫn  
Nhưng thích phân trần  
Hỏi thúc hạ thần  
Mau mau nhanh chân  
Bảo cáo lập tức  
Khỏi cần giấy mực  
Rằng sao oan ức  
Cho cô giáo này  
Ngày đêm hàng say  
Bây ngày đủ bày  
Phụ giúp Văn Lang  
Xa xôi không màng  
Không ngại gian nan  
Làm hoài không nản

Ai dè đột ngột  
Thầy Duy "Đại Đột",  
Thầy Duy "Dè Dụ",  
Vào một ngày thu  
Thầy Duy hứng thú  
Vừa ngắm sương mù  
Vừa tìm vần thơ

Đặt tên thầy cô  
Kêu sao cho "nở"  
Thật là cơ khổ  
Ai cũng hồng chưa  
Thầy cười nghiêng ngửa  
Cô khóc như mưa

Cô muốn kiện thưa  
Tên cô bị sửa  
Thành Văn "Vụng Vê"  
Năm phút buồn ghê  
Tại sao ra thế ?  
Văn không "Vụng Vê"  
Chỉ hơi "Vô Văn"  
Àn nôi "Vu Vô"  
Tánh tình "Vui Vê"  
Không ngại "Vất Vả"  
Cũng cô Mỹ "Miêu"  
Gây quý Văn Lang  
Và cùng cô Trang  
Xác bác rang bang  
Lo phần văn nghệ  
Trong những ngày lễ  
Ca, vũ, kịch, hề  
Cái gì cũng mê  
Nhưng tay vô "quay"  
Ngọc Hoàng coi đấy  
Lại còn gần đây  
Rủ luôn cả thầy  
Chỉnh đang ở ẩn  
Quân Cam thầy lẫn  
Gác bút đã lâu  
Không màng thơ phú  
Tuông được về hưu  
Ai dè hết ngủ  
Bây giờ phải phụ  
Bảo chi Văn Lang  
Ôi tích tình tang  
Phải sửa từng hàng  
Bài văn trong sáng

Phân ban Giảng Huấn  
Mẫu giáo Một, Hai  
Thầy Phạm Duy Hải  
Tư hề năm nay

Nhận việc lớp này  
Cùng các cô thầy  
Luân, Vi, Trinh, Trang  
Đến trường Văn Lang  
Cùng lo dạy dỗ  
Các em bé thơ  
Bước đầu bỏ ngỡ  
Tập đọc, tập vần  
Cùng nhau gánh gồng  
Vi học sinh đông

Mẫu giáo Một, Hai  
Xin được khiếu nại  
Vi hai lớp này  
Mùa thu năm nay  
Không còn chỗ trống  
Cô khi bốn bảy  
Cô ngày năm hai  
Tội nghiệp các thầy  
Kéo bản nã thò  
Đã vậy thì chớ  
Đến buổi ra về  
Bán ghế phải bê  
Trà về chỗ cũ

Trường nghèo thiếu chỗ  
Nhưng vui vì đông  
Thầy cô hết lòng  
Chăm lo dạy dỗ  
Các em còn nhỏ  
Cố gắng học bài  
Ngày một ngày hai  
Giữ gìn tiếng Việt

Nhiệt tình tha thiết  
Cô Nguyễn Vương Anh  
Giúp trẻ học nhanh  
Lớp B, Mẫu Giáo  
Cùng Mai Chi Thảo  
Một lớp hai cô  
Học sinh ra vô  
Thầy đều yêu mến

Lớp Một, lâu trên  
Thiếu tường, dựng phen

Trẻ không phân nân  
Văn vui, ham học  
Thầy Phan Đăng Lộc  
Chăm sóc lớp này  
Từ hơn năm nay

Đào Công Minh, thầy  
Phụ trách lớp Hai  
Đều đặn không sai  
Mỗi ngày thứ bảy  
Dù bận cách mấy  
Thề từ bầu đoàn  
Văn cũ cuc mang  
Đến trường Việt ngữ  
Giỏi văn, hay chữ  
Còn hay làm thơ  
Mọi người mê chờ  
Đọc bài trong báo

Thần xin báo cáo  
Lớp Ba của trường  
Cô Trần Bích Phượng  
Vui vẻ dễ thương  
Tội: Hay "đề nghị"  
Lại rai hay nghị  
Bắt chẹt thầy Minh  
Ngoài lớp Hai mình  
Còn phải hy sinh  
Cầm chầu dạy thế  
Cô xưng "cô khô"  
Nhưng rất thương trò  
Cô gắng cô lo  
Học sinh cho khá  
Hết uết chính tả  
Lại bắt chép bài  
Văn phạm, đặt câu  
Thúc trẻ học mau  
Giỏi dang tiên bộ  
Cô còn hay dô  
"Tránh thịt, ăn rau!"  
Lớn nhỏ như nhau  
Thấy cô, xanh mặt  
Vì sợ cô nhắc  
"Ăn rau, trái cây!"  
[Coi trong báo bài

"Dương Sinh" có viết]

Thần xin kể tiếp  
Lớp Bốn, thầy Duy  
Thiếu cô bi "đi"  
Hành lang ngồi tạm  
Ngọc Hoàng thương cảm  
Cho trứng lô-tô  
Thần sẽ tu bổ  
Thêm lớp, thêm bàn  
Thêm thầy cô dạy  
Lâm trường rộng rãi

Vui vẻ, thoải mái  
Lớp Sáu, lớp Năm  
Năm chặt khăng khăng  
Trong tay thầy Việt  
Giữ trò học miết  
Không cô lớp lên  
Nên luôn tìm thêm  
Những bài học mới  
Dịu dàng, thơ thới  
Diệp Mãn Thủy Tiên  
Phụ giúp luân phiên  
Khi thầy ... làm biếng

Còn bao nhiêu chuyện  
Tàu muốn hút hơi  
Chợ Tết năm rồi  
Mấy màn văn nghệ  
Hạ thần xin kể  
Công lớn cô Trang  
Tập trẻ Văn Lang  
Múa lân, ca, vũ  
Còn lo đây đủ  
Hội Tết Trung Thu  
Dù bận lu bù  
Văn vui không nân

Tu nghiệp sự phạm  
Thăng tâm hằng năm  
Dầy đủ anh em  
Rủ nhau đi dự  
Học hành đủ thứ  
Nào cách rập vần

Tập trẻ làm văn  
Tập thầy đứng lớp  
Lại vui tập hợp  
Thầy cô bốn phương  
Viết ngữ các trường  
Đồng chung chí hướng

Trình lên thành trường  
Ấu dật cũng chông  
"Ngọa hổ, tàng long"  
Cô cựu hiệu trưởng  
Cao Vũ Tuyết Nghiem  
Làm việc chính chuyên  
Giúp trường bao chuyện  
Cứu trợ, lạc quyền  
Pic-nic, mần niên  
Thần xin ban thưởng

Tâu trình Hoàng thượng  
Dùng quên khen thưởng  
Các vị phụ huynh  
Cuối tuần hy sinh  
Đến trường giúp đỡ  
Người canh cổng ngõ  
Người trông học trò  
Người tập quốc ca  
Người lo vào ra  
An ninh trật tự

Biết bao nhiêu thú  
Thần kể một đừ  
Kể đến bảy chữ  
Tạm như đây đủ  
Xin Ngọc Hoàng cử  
Cho Táo trở về  
Ăn Tết ở quê  
Kịp năm Bình Tuất  
Thần xin lật đật  
Khẩn gọi hồi hương  
Kính chúc thành trường  
Thọ tử Nam Sơn  
Đại diện Táo trưởng  
Văn Lang bài biệt  
... Dạ hết .!.